

een
dubbel
deel

een
dubbel
deel

j.e. van den brink

**een
dubbel
deel**
een
dubbel
deel

www.rhemaprint.nl



Wat voor God heeft u? Aan wie klemt u zich vast als u in de strijd van het leven door moeite, zorg of verdriet overspoeld wordt? Waar haalt u dan uw hulp vandaan? Heeft u een goede Vader in de hemel, van wie Jezus Christus verteld heeft? Of heeft u een God die wraak neemt en die met offers gediend wil worden, wiens toorn daardoor gesust moet worden, een God zoals vele heidenen hebben, die altijd op je loert en klaarstaat om je te straffen? Laten we eens zien wat de bijbel ervan zegt. De profeet Jesaja roept u toe in hoofdstuk 64:4 dat onze God voor u in de bres springt. Als u zijn weg gaan wilt, komt Hij u tegemoet. Weet u waarmee? Met woorden vol van troost. Lees maar eens in Jesaja 40: 1 -11 Dan kunt u zien wat de bedoeling is van onze God met de mens, dus ook met u!

1,2. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft vooral zijn zonden.

Als je iemand troost, zet je iets goeds tegenover iets kwaads. Dat doet onze God ook! Goddelijke troost is genezing voor je ziel! Als God Zich gaat ontfermen, als God

gaat troosten, is er geen plaats meer voor ellende, narigheid en zuchten. Dat alles moet verdwijnen, want dat hoort niet bij onze God. Jesaja, de profeet, laat hier zien hoe en wie God is. Jacobus zou het zo zeggen: 'Alleen maar goede giften en volmaakte gaven komen van boven, dalen neer van de Vader van het Licht bij wie geen verandering is en die nooit wisselvallig is'. Zo is nu onze God. Hij is een goede God, een trouwe herder voor zijn volk. Hij troost ons niet alleen maar zo af en toe eens, maar Hij zendt ons een Trooster die altijd bij ons wil zijn: de Heilige Geest. Iemand die God niet kent, heeft geen echte vrede, maar de mensen die God zoeken, kunnen rekenen op bescherming, op genezing van ziel en lichaam, op volledig herstel. Dat belooft God in zijn Woord. Natuurlijk moet je dan ook Gods Woord geloven. Want allen die zijn Woord aannemen, zijn kinderen van God. Dan heeft God het over 'mijn kinderen', over 'mijn volk'. God denkt niet min over ons, wij zijn 'hooggeschat in zijn ogen'. Dat is op zichzelf al een geweldige troost!

'Spreekt tot het hart van Jeruzalem', staat er verder. Wat zou dit hart van Jeruzalem zijn? Het hart is het belangrijkste orgaan van ons lichaam; het is de spil van ons aardse leven. Als er gesproken wordt over de inwoners van

Jeruzalem wordt het volk van God bedoeld. Hier is echter sprake van 'het hart' van Jeruzalem, een bijzondere kern dus. Wie zouden hiermee bedoeld worden? Vele christenen zijn op de hoogte van de boodschap van de vergeving van de zonde. Ze zeggen het de apostel na dat zij niemand anders kennen dan Jezus en die gekruisigd. Ze zijn dankbaar dat hun zonden vergeven zijn - maar dat is helaas voor velen dan ook het einde van hun geloof. Ze realiseren zich niet, dat Paulus over een nog grotere heerlijkheid spreekt, over een evangelie dat verder reikt dan alleen schuldvergeving. Paulus had het niet alleen over het leggen van een fundament, maar ook over het bouwen van een tempel óp dat fundament. Deze tempel als huis van God wordt gebouwd van levende stenen. Dat zijn gelovigen die begrepen hebben dat het evangelie van de verzoening alleen maar het begin is. Zij zijn zich bewust dat het Woord van God nog veel meer mogelijkheden in zich bergt en veel wijdere perspectieven biedt. Zij willen daarom, net als Johannes op Patmos, met hun geest 'opklimmen' tot waar God woont: in de hemelse gewesten. Paulus zou zeggen: zij willen een wandel in de hemel hebben. Daar, in die voor menselijke ogen onzichtbare wereld, staan twee partijen tegenover elkaar.

Aan de ene 'kant' het leger van God, bestaande uit engelen en christenen die zich bewust zijn dat hun plaats in die geestelijke wereld is. Aan de andere 'kant' de hele legermacht van de satan, bestaande uit gevallen engelen, die demonen worden genoemd. Tegen deze demonische legerschare moeten wij nu strijden. Geen strijd dus tegen vlees en bloed, maar, zoals het staat in Efeze 6:12: tegen de machten en overheden in de hemelse gewesten! 't Is jammer dat er zoveel christenen zijn die voor deze geestelijke wereld de noodzakelijke geestelijke radar missen. Zij zijn ziende blind en horende doof. Je kunt voor die gelovigen alleen maar bidden dat hun ogen en oren voor die wereld open zullen gaan, zodat ze tot de ontdekking zullen komen wat er allemaal in de onzienlijke wereld gebeurt! Voor velen is de hemel gesloten. Net als voor Jesaja, die het uitroept: 'Och, ik wou dat U de hemel openscheurde'! Maar weet u wie de hemel heeft opengescheurd, zodat wie wil naar binnen kan gaan? Jezus, want Hij heeft de verborgen dingen van het Koninkrijk der hemelen openbaar gemaakt! Nu kunnen we zelfs burgers van een hemels vaderland worden! Nu mogen we zeggen: 'Onze lijdenstijd is voorbij'! We hoeven ons niet langer te laten knechten en tegenhouden door

onbekende, onzichtbare vijanden. De oude Zacharias had het goed begrepen toen hij zei: 'God heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht en heeft ons een hoorn des heils opgericht'. En dan jubelt hij het uit: 'Hij geeft ons de mogelijkheid om onbevreesd, uit de hand van de vijand verlost, Hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht, al onze dagen' (Luc. 1:68-75). Wij mogen de demonen, onze vijanden, overwinnen in de naam van Jezus en door de kracht van de Heilige Geest die in ons is. Er is een tijd geweest van lijden en nederlagen, maar Jezus heeft ons door zijn Woord de weg geopend naar de overwinning. De machten uit de hel zullen moeten wijken voor zijn zegevierend evangelie.

Uit de hand van zijn Heer heeft het volk van God dubbel ontvangen voor al zijn zonden. Wat een merkwaardige belofte. Wat zouden zij dan dubbel kunnen ontvangen van onze Heer? Wat wij in de eerste plaats gekregen hebben, is natuurlijk de schuldvergeving. Jezus heeft door zijn lijden en sterven onze schuld weggenomen. Hij heeft ons verlost van de eeuwige dood. Daardoor schenkt Hij ons een nieuw leven. Door deze schuldvergeving zijn wij in de ogen van God volledig gerechtvaardigd. Wij mogen belijden dat onze

ongerechtigheid geboet is. Dat is het eerste geschenk van onze Heer. Maar er is méér! Een dubbel deel! De Heer wil ons ook de Heilige Geest geven. Dit is de volgende troost. Met de Heilige Geest kunnen wij ons in het rijk van de Zoon van Gods liefde als koningen en priesters bewegen. Dan herstellen wij naar geest, ziel en lichaam. Want, staat er in Romeinen 8:11, als de Geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt, ook in ons woont, zal deze Geest ook ons sterfelijk lichaam levend maken, zodat wij weer gaan functioneren naar de wil van onze Schepper. De Trooster, de Geest der Waarheid, zorgt ervoor dat de volmaakte mens, naar Gods beeltenis, in ons tevoorschijn komt. Gods plan met ons wordt dan werkelijkheid. Geen wonder dat Jesaja dan zegt:

3,4. Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei.

Als je deze woorden leest, denk je direct aan het optreden van Johannes de Doper. Hij was de heraut van een nieuwe tijd. Zijn boodschap was voor het volk Israël, dat geestelijk als in

een woestijn leefde. Het miste het ware leven en was ziek, zondig, verleugend en gebonden. Maar hoeveel mensen zitten er vandaag ook nog in een geestelijke wildernis? Is uw leven eigenlijk wel vol, nu u de Heer kent? Is het sprankelend van Gods tegenwoordigheid en leeft u daar ook naar of sleept u een bestaan voort? De profeet roept ook u toe: 'Effen een pad voor uw God'. Breek door het belemmerend struikgewas heen, ruim die donkere plekken, die wildernis in uw leven op! Het zijn oneffenheden in uw bestaan, waarin het wild gedierte zich schuilhoudt. Maak ruim baan voor God. Dan kan Hij u de gaven schenken van de Heilige Geest! Dan kunt u als op een hoge bergtop genieten van een vrij, ontspannen en vrolijk leven. Heeft u nu in de gaten dat God u een tweede troost wil schenken, als een verkwikkende late regen in de eindtijd? Ga dan in die verkwikkende bui staan.

Jesaja zegt in hoofdstuk 35 dat in deze tijd de ogen van de blinden geopend zullen worden en de oren van de doven ontsloten. De lamme zal springen als een hert en de tong van een stomme zal juichen. In de woestijn zal water ontspringen en de gloeiende zandvlakte zal een plas worden, terwijl de eertijds dorstige grond tot waterbronnen zal worden. Als die late

regen valt, zal de woestijn een paleistuin zijn en de droge steppe een hof van Eden. Hier ligt dan de gebaande weg voor onze God. Op die 'heilige weg', zoals hij ook wel wordt genoemd, wandelen zij die losgemaakt zijn van alles wat verkeerd is of wetteloos. Dat zijn de zonen Gods die de volle vrijheid hebben verkregen. De bijbel zegt: De vrijgekochten des Heren zullen juichend Sion binnentrekken. Zij zullen vol vreugde en blijdschap zijn en geen weet meer hebben van zorg en verdriet. Het dal moet worden opgevuld en alle bergen en heuvels niet de grond gelijkemaakt. Heeft Jezus niet gezegd: 'Indien je geloof hebt, zeg tegen deze berg: 'Word opgenomen en in de zee geworpen'? U hebt geloof nodig om op te ruimen wat u in de weg staat, geloof in de daadwerkelijke kracht van het woord van God. Dan is het mogelijk om ieder dal, ieder gat en elke bres die door boze machten in je leven zijn geslagen, weer op te vullen. En wat denk je van die kleine vossen die de wijngaard bederven? De geïrriteerdheid, de moeilijkheden in werk en gezin, de financiële tegenslagen of de seksuele problemen? Leeft u nog op of in de buurt van zo'n heuvel, het symbool van de onzichtbare, duistere geestenwereld? Drijven die machten u tot dingen die u eigenlijk niet wilt? Wordt u soms gekweld

door krachten die u niet thuis kunt brengen? Misschien walgt u soms van uzelf. Zijn voor u deze machten nog steeds enorme bergen die u het vooruitgaan in het Koninkrijk van God beletten? Hef deze bergen dan op in de naam van Jezus en door de kracht van zijn Geest. Hef ze op en werp ze in de zee, dat betekent dat u de demonen naar het rijk der duisternis terugstuurt. U mag uw leven reinigen van al het struikgewas en onkruid. U mag u laten bevrijden in de naam van Jezus, zodat ook u op die hoge weg kunt wandelen. Dan zult u zelf ervaren wat Jesaja zegt:

5. En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heren heeft het gesproken.



...onbedorven...

In de dagen van Mozes ging de Heer voor zijn volk uit in de wolkkolom en de vuurkolom. Daarin was Gods grootheid en majesteit te zien. Maar nu, in het nieuwe verbond, leidt God ons door zijn Geest. Gods grootheid en majesteit wordt nu openbaar wanneer de mens een woning van God wordt. En dat word je als Gods wetten in je verstand zijn gelegd en in je hart zijn geschreven. Wanneer eenmaal al Gods kinderen tezamen als zijn Gemeente zonder vlek of rimpel zullen zijn, dan wordt Gods heerlijkheid ten volle gemanifesteerd. De weg, de hoge weg, die naar dit geweldige doel leidt, is nu geopend. Iedereen die gelooft, kan deel krijgen aan de begaafdheden van de Heilige Geest. Dan kan hij of zij groeien en zich ten volle ontwikkelen. Misschien zijn er wel die dit niet kunnen geloven, voor wie dit alles een droomvoorstelling is. Maar de profeet zegt: 'Allen die leven, zullen het zien, want God heeft het gezegd!' Wat zal men dan zien? En nog wel 'met verbazing', zoals Paulus in 2 Thessalonicenzen 1: 10 zegt: 'Men zal met verbazing aanschouwen hoe de Heer werkelijkheid is geworden in allen die tot geloof gekomen zijn'. Met verwondering zal men de veranderingen zich zien voltrekken in de kinderen van God, in de gelovigen, in het volk van God. Doordat de grote kracht van

God in hen werkzaam is, zullen zij een grote heerlijkheid tentoonspreiden. Liepen zij eerst in de duisternis, gebukt onder de last van de zonde, nu gaan zij als koningskinderen over de welgebaande, hoge weg in het volle licht. Voor natuurlijk denkende mensen is dit wel een onmogelijke zaak, maar God heeft het gesproken bij monde van zijn profeet: 'Niet door kracht of geweld, maar door mijn Geest zal het geschieden'. Zou je zo'n evangelie niet van de daken af willen roepen? Dan staat u daarin niet alleen:

6-8. Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat zal ik roepen? - Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem des Heren daarover waait. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.

Wat een pessimistisch geluid klinkt hier nu. En toch is het de volle waarheid. Mensen die zich niet bezighouden of niet willen bezighouden met de geestelijke dingen, hebben alleen het natuurlijke als houvast. Maar dat natuurlijke gaat vroeg of laat verloren. Dan merken die mensen dat hun leven op aarde in feite niet belangrijk is. Het mag dan wel fijn lijken, al

die rijkdommen van de wereld, maar het blijkt dan een voorbijgaande zaak te zijn. Dat kan iedereen nagaan, dat weet iedereen. Daarom roept de profeet het ons allemaal toe: 'Het zichtbare, hoe mooi ook, 't gaat voorbij!' Hou dan ook niet langer vast aan al die natuurlijke dingen. Man, vrouw, jongen en meisje, blijf niet lopen op die laag-bij-de-grondse weg, maar kom op de hoge baan. Dat is het pad waar geen plaats is voor leugen, ziekte, verslaafdheid of gebondenheid. Misschien trekken onreine, wetteloze machten u nog af van het heerlijke plan van God met uw leven. Hoor dan nu de roep: Kom, laat u bevrijden van iedere vorm van onderdrukking of slavernij. De Heer wil u redden, genezen, verlossen.

Jazeker, de wereld gaat voorbij, maar Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Vindt u ook niet dat eigenlijk iedereen dit evangelie moet horen? Daarom zegt Jesaja:

9. Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van Juda: Zie, hier is uw God!



...op naar de top...

Er staat in plaats van 'Klim op een hoge berg' letterlijk: 'Bestijg de hoogste berg'. En er is maar één berg die de allerhoogste is, die ver verheven is boven al die kleinere bergen die de boze machten voorstellen. Die hoogste berg is Sion, het beeld van de Heilige Geest. Jesaja heeft al eerder gezegd, in hoofdstuk 2:2, dat in de tijd van de late regen in het laatst der dagen, de berg van het huis des Heren vast zal staan als de hoogste van alle bergen en verheven zal zijn boven alle heuvelen. Die berg mogen we beklimmen. We mogen zelfs de top bereiken. Klimt u mee naar die 'godgewijde top'? Verhef u door de kracht van God in die geestelijke wereld. Bereid de hoge weg ook voor anderen met dit prachtige volle evangelie. Wees een vreugdebode, een blijde heraut van dit evangelie! Verhef uw stern met kracht! Eerst in Sion, als getuigenis onder uw broers en zusters die de Heilige Geest ook bezitten, maar ook bij hen die in Jeruzalem wonen. Ze kennen God wel, maar ze kennen nog niet de kracht van de Heilige Geest. Verkondig hun de volle waarheid, zodat ook zij het door God gestelde doel kunnen bereiken. Zeg tot deze inwoners van Jeruzalem: 'Laat jullie nu als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een priesterschap te vormen (1 Petr. 2:5). Ga tenslotte ook naar de

steden van Juda en breng haar inwoners tot Jezus. Zij bezitten nog geen zekerheid, zij weten zich nog niet gerechtvaardigd door het bloed van Jezus Christus. Breng ze het evangelie van bekering, verlossing en bevrijding, zodat ze de heilige stad zullen binnengaan en verlangend worden naar de doop in de Heilige Geest. Dan zullen ze ook bewoners van de tempel worden. Dan zal van hen ook de kracht uitgaan die scheiding brengt tussen licht en duisternis. Dan zullen zij en u ook gaan behoren tot die machtige schare waarvan Johannes schreef in Openbaring 14: 1: 'En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden'. Wilt u zo'n vreugdebode zijn? Vrees niet, laat uw stem dan klinken. Wees niet bang voor schampere opmerkingen of voor hen die het lichaam kunnen doden. Breng dit evangelie, dat verlost en bevrijdt, aan allen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. 'Verhef uw stem met kracht', want dit heerlijke, koninklijke evangelie moet over de hele wereld gaan. Het is een boodschap van het Koninkrijk der hemelen, waarvan Jezus zei dat het overal gepredikt zal worden. Dan willen ook wij

'heilsboden' zijn in deze nieuwe -tijd. Een tijd waarin Jezus zichtbaar zal worden in de zonen Gods! Met blijdschap gaan we de toekomst tegemoet. Wij zijn niet bang voor de dag van morgen, want God is met ons én in ons.

10. Zie, de Here Here zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit.

We zijn blij, wegbereiders te mogen zijn in deze tijd met dit onovertroffen evangelie van het Koninkrijk. Daarom willen wij die hoge berg Sion beklimmen. God maakt ons sterk door zijn Heilige Geest, waardoor wij de machten der duisternis kunnen overwinnen. Zo beklimmen wij de hoogste berg. Klimt u mee? Wilt u ook die hoge weg gaan, die leidt tot de top? Dit evangelie voert u tot het volle heil. Daarom roepen wij het u toe: 'Hier, op deze hoge weg, hier is uw God'. Dit is de blijde boodschap voor u. God zoekt u. Want God zoekt mensen die in zijn plan willen passen, om daarmee zijn Zoon te belonen voor alles wat Hij gedaan heeft. Het is voor de Vader een grote vreugde om zijn Zoon 'loon naar werken' te kunnen geven. Door het werk van Gods Zoon is het grote heilsplan van God tot uitvoering kunnen komen. Jezus Christus is

het begin van een nieuwe glorierijke schepping (Openb. 3:14). Jezus heeft het geweldige heilswerk in uw en mijn leven mogelijk gemaakt. Want voor wie ging Hij aan het kruis? Voor u en mij! Jezus heeft de machten der duisternis getrotseerd om de vreugde die voor Hem was weggelegd: zijn beloning! Hij wist dat Zijn Vader het Hem zou geven: een gave, onberispelijke gemeente. De grote beloning voor al zijn werk bent u, als u ook die hoge weg wilt gaan bewandelen. Als u wilt opgroeien tot een zoon van God en het werk dat Jezus begon, wilt voortzetten en voltooien. Wat een ongelooflijk rijke gedachte dat u en ik, wij met elkaar het loon zijn dat God als Vader aan zijn Zoon uitbetaalt. U en ik mogen voldoen aan Gods hoogste ideaal: een mens Gods te zijn, naar zijn beeld en als zijn gelijkenis. Jezus was de eerste mens die aan alle verwachtingen van de Vader voldeed. Maar Jezus was de eerste onder vele broeders en zusters. Johannes schreef: 'Wij zullen Jezus gelijk zijn'. Jezus gelijk aan de Vader en wij weer gelijk aan Jezus. Is dat evangelie niet de moeite waard om naar te luisteren en naar te leven? Hóe kan dat dan? Alleen via onze denkwereld. Als wij dezelfde gedachten gaan krijgen als de Vader en als de Zoon, krijgen we deel aan de goddelijke natuur. Laten we

ons daarom in ons denken richten op Jezus. Hij is het goede voorbeeld ter naleving. Van Hem zegt Jesaja tenslotte:

11. Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden.

Een goede herder jaagt zijn schapen niet op. Deze kennen zijn rustige stem en volgen hem, zodat ze alle aankomen op de 'grazige weide'. Onderweg kijkt de herder nauwlettend om zich heen of er soms zwakke dieren achterblijven. Zijn sterke armen tillen pasgeboren lammeren op en bergen deze in zijn wijde mantel. Geduldig houdt hij rekening met zogende moederschapen. Hij leidt de kudde, zoals Jacob zei: 'Zou men ze op een dag al te zeer opjagen, dan zou de hele kudde sterven'. Hoe duidelijk wordt het wezen van de goede herder in dit stukje weergegeven. Het is alsof we uit zijn mond opnieuw die eerste woorden horen: "Troost, troost mijn volk". Hij dreigt niet en verwijt niemand. Hij zet zijn volgelingen niet onder pressie. Onder zijn volk heerst vrede. Er is een rustige, maar zekere voortgang, zoals in Efeze 4:15 staat: "Wij groeien, ons aan de waarheid vasthoudende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe die het hoofd is,

Christus". In volle vrijheid beweegt zich de kudde Gods, onder de haar geschonken herders en leraars, naar het voorgestelde doel. Evenals hun Meester versterken zij de zwakken, genezen zij de zieken, verbinden de gewonden, halen het afgedwaalde terug, zoeken het verlorene en leiden de kudde met voorzichtigheid en zachtmoedigheid. Zo wordt de herschepping werkelijkheid. 'Troost, troost mijn volk'.

Een dubbel deel ... !

Het is de moeite waard! Ook voor u!



...houdt geduldig rekening...